

Bob Pleysier

Mooie organisatie

Van 1991 tot 2013 werkte Bob Pleysier voor Fedasil: vanaf 1991 als directeur van het Klein Kasteeltje en later ook directeur van Fedasil. Bob Pleysier: 'Ik kwam vrij snel in contact met Brussel Onthaal omdat alle assistenten een beroep deden op de tolken van Brussel Onthaal. Ik zit sinds 2007 in het bestuur en sinds 2013 ben ik voorzitter. Ik heb Brussel Onthaal altijd een prachtige en ouderwets Belgische organisatie gevonden. De mensen die er werken komen uit de vier windhoeken, maar ze koppelen allen dienstbaarheid aan efficiëntie.'

Enorme evolutie

Bob Pleysier: 'Het is ongelooflijk hoe snel BOBA is gegroeid. Toen ik erbij kwam deden we zo'n 5000 prestaties per jaar. Vorig jaar waren er dat 35.493. Dat zijn zo'n honderdvijftig tolk- en vertaalprestaties per dag. Ongelooflijk niet? Ondertussen werken er meer dan duizend tolken voor Brussel Onthaal, goed voor meer dan honderd talen. Vroeger steunden we vooral op subsidies. Dat hebben we sterk afgebouwd en nu genereren we meer dan de helft via eigen inkomsten. Zo werd BOBA een stevige en financieel gezonde organisatie.'

Brussels

Brussel Onthaal is bij uitstek een Brusselse organisatie en dus meertalig. Bob Pleysier: 'In Brussel Onthaal is meertaligheid ingebakken. Wij werken veel en graag in het Nederlands. Maar we zijn in de eerste plaats klantgericht. Als de klant anderstalig is, bieden we een anderstalige tolk. Ik hoop dat Brussel Onthaal die ongedwongen Brusselse identiteit kan en mag behouden.'

Werken met vrijwilligers

Brussel Onthaal werkt vooral met vrijwilligers. Bob Pleysier: 'In die zin zijn we in Vlaanderen complementair aan het Agentschap voor Integratie en Inburgering, dat met gecertificeerde tolken werkt. Zo is ons aanbod de perfecte aanvulling om het vertaallandschap compleet te maken.'

Kansen delen

Bob Pleysier: 'De slogan *Kansen delen* geeft perfect weer waar Brussel Onthaal voor staat. Mensen zoeken kansen en krijgen die ook. Dankzij het tolk- en vertaalwerk biedt Brussel Onthaal de kans aan nieuwkomers om zich in de samenleving te integreren. En in diezelfde beweging biedt dit de vrijwilligers de kans om volwaardig aan het werk te gaan. Als voogd van een minderjarige asielzoeker moest ik onlangs met een tolk op gesprek in het opvangcentrum van Fedasil in Overijse. Drie weken later was de tolk daar als begeleider aan de slag. Een verlies voor BOBA, maar ruim gecompenseerd door de winst voor de samenleving. Goed, hé.'

