

Oussama Alskeif & Amid Al Hatem



Gelukkige verjaardag, Brussel Onthaal

Toevallig gestart

“Ik wil eerst en vooral Brussel Onthaal een gelukkige verjaardag toewensen. Doe zo voort!”, zegt Amid, tolk bij Brussel Onthaal sinds 2003. Amid komt uit Syrië: “Ik heb Brussel Onthaal leren kennen via een priester en tevens goede vriend van me. Hij belde me op een dag en vertelde me dat ze tolken nodig hadden. Hij vroeg me of ik geen tijd had om te helpen. Natuurlijk heb ik onmiddellijk toegehapt.”

Ook toevallig gestart

Oussama is net zoals zijn vriend Amid toevallig gestart: “Amid had een afspraak bij Brussel Onthaal om documenten te vertalen. Hij vroeg me of ik geen zin had om mee te gaan. Toen de vertaling gedaan was, stelde Vanessa me voor om ook tolk te worden en ik ging akkoord.”

Fantastische mensen

Beide vrienden delen dezelfde mening als hen gevraagd wordt om de persoonlijkheid van het personeel van Brussel Onthaal te beschrijven: “alle personeelsleden van Brussel onthaal zijn fantastische, open, solidaire en begripvolle mensen. Ze hebben steeds een luisterend oor klaar om hun medemens te helpen.”

Kansen delen

Amid: “Ik ben tolk geworden omdat ik vrije tijd had en omdat ik graag anderen help. Delen, kansen delen, is iets moois. We hebben een zekere kennis, wijsheid, cultuur, zelfs wetenschappelijk inzicht, we moeten dat delen, zoniet blijft het onbenut.”